

Budgetbed deluxe

© Miguel Guedes Ramos

Vergeet smakeloze
refters, groezelige
badkamers en

oerlelijke slaapzalen:
sinds topdesigners
zich bemoeien met
jeugdherbergen, kan
lowbudget reizen nu
ook in stijl. Wat dacht
u bijvoorbeeld van
deze zes überhippe
hostels?

tekst Iris De Feijter



101

1

THE INDEPENDENTE

Lissabon



Wat Ooit was dit de woonst van de Zwitserse ambassadeur, maar drie bereisde Portugese broers maakten het tot de hipste hotspot van Lissabon. Voor toeristen én voor locals, gelegen in de trendy buurt Bairro Alto. In het bijbehorende bar-restaurant The Decadente koken ze er enkel met lokale seizoensproducten voor sociaal verantwoorde prijzen. Je eet er al voor 7 euro. Erg populair bij de *Lisboetas*.

Stijl Een geslaagde mix van nieuw en oud zorgt voor een warme gezellige sfeer. Het art-decopand heeft vier meter hoge plafonds met moulures, luxe parketvloeren en een statige marmeren trap. Maar voor de inrichting kozen de broers vintage meubels, rommelmarkttrouvailles en hedendaags design, waaronder bedlampjes van het Nederlandse label Droog. De stapelbedden zijn van spaanderplaat.



Opvallend detail Achter het restaurant gaat een sfeervolle *beer garden* schuil. De ommuurde tuin heeft oase-allures. Ook grappig: deze jeugdherberg prijkt in de Lissabon-stadgids van luxemerklouis Vuitton.

Praktische informatie

- Er zijn 4 privékamers en 13 slaapzalen waaronder speciale gezinskamers met kinderbedjes. Alle kamers hebben een eigen badkamer. In totaal 112 bedden.
- Vanaf € 14 per nacht, exclusief ontbijt.
- www.theindependente.pt →

3

KEX
Reykjavik

Wat Kex is IJslands voor 'koekje'. Gekke naam voor een hostel? Niet als je weet dat dit ooit een koekjesfabriek was. Het bijbehorende café-restaurant Sæmundur is genoemd naar de oorspronkelijke fabrieksdirecteur. Je eet er streekproducten zoals verse vis en lamsvlees, maar ook vegetarische schotels, veelal biologisch. In de bar zijn veel optredens: van dancefestival tot jazzconcert. O ja, er is hier ook een kapper (Raxtur), een leeshoek (Text) en de gymzaal Gym & Tonic die omgebouwd kan worden tot bioscoop of vergaderzaal. Het personeel adviseert je graag over interessante tours of bezienswaardigheden. Gelegen in hartje centrum.

Stijl Eclectische mix van industrieel, retro en Scandinavisch design. Denk: Bauhaus-lampen, Amish kerkbanken, een oude gymzaalvloer en andere tweedehands objecten uit alle hoeken van de wereld. Maar het ziet er hier vooral heel gezellig uit. Een hippe plek waar je je thuis voelt. Dit is het werk van Halfdan Pedersen, een vriend van de eigenaars die eigenlijk setdesigner is voor films, maar zich eenmalig outte als decorateur.

Opvallend detail Het had niet veel gescheeld of Kex had nooit bestaan. De huidige eigenaars Kristinn Vilbergsson en Dagur Sigudsson waren eigenlijk locatiescouts voor een bevriende regisseur. Toen ze deze koekjesfabriek vonden, waren ze op slag verliefd. Ze besloten hier geen film te draaien, maar een hostel te beginnen.

Praktische informatie

- Er zijn kamers voor 1, 2, 4, 6, 10 of 16 personen. Er zijn ook familiekamers, steeds met gedeelde badkamer. Er zijn ook enkele luxe 2-persoonskamers met eigen toilet. In totaal 142 bedden.
- Vanaf € 15, exclusief ontbijt en beddenlakens.
- www.kexhostel.is



2

#bunk
Istanbul

Wat Volgens #bunk zelf: *a home away from home*. Deze luxe jeugdherberg zit in de hippe buurt Beyoglu, zeg maar het Soho van Istanbul met honderden cafés, restaurants, winkels en galleries. Dit is het eerste #bunk-hostel, maar de eigenaars (ondernemers uit Engeland, Duitsland en Turkije) willen hun concept verspreiden door heel Turkije. Later dit jaar openen ze een tweede locatie in Istanbul, in de wijk Taksim. Meer minimalistisch van stijl en groter: 170 bedden, pizzeria, cinema-zaal en zonneterras. Het hostel organiseert ook #bunktours: originele rondleidingen in Istanbul.

Stijl Opvallend luxe voor de kleine prijs. Marmeren badkamers met superzachte witte hotelhanddoeken. Alle plafonds zijn bedekt met Arabische motieven – opgeblazen interieurfoto's van de elf bekendste moskeeën in Istanbul. Vooral in lobby, restaurant en bar is de Arabische invloed present, al is dat wel in

een hedendaags jasje. De kamers zijn kraakwit, de gedecoreerde plafonds herinneren aan Istanbul.

Opvallend detail Op het dakterrasje staat het hele jaar een hot tub – alias #bunkbath – voor de gasten. Er zijn ook zonnzetels.

Praktische informatie

- Kamers voor 2 of 4 personen, sommige exclusief voor vrouwen. In totaal 32 bedden.
- Vanaf € 26, incl. ontbijt en lakens.
- Enkele tweepersoonskamers hebben een eigen terras.
- Gratis internet.
- www.bunkhostels.com





4

PULCINELLA Antwerpen

Wat Hypermoderne jeugdherberg in hartje Antwerpen, vlakbij de Nationalestraat. Het ontwerp is van onze eigen toparchitect Vincent Van Duysen, die ook in het buitenland veel weerklank vindt. De jeugdherberg is niet alleen top qua design, maar ook wat ecologie en duurzaamheid betreft. Zo leveren zonnepanelen op het dak energie voor een warme douche en wordt het toilet doorgespoeld met regenwater.

Stijl Vincent Van Duysen valt vaak onder het kopje minimalisme. Hier koos hij voor een uitgesproken hedendaagse strakke vormgeving. Maar wel in harmonie met de naburige oudere gebouwen. De natuurstenen gevel heeft dezelfde grijze kleur als de huizen eromheen. Ook de vorm van de ramen is typisch voor panden in het historische stadscentrum. Net als de gevel is het interieur rustig en sober. Er valt veel licht binnen, maar alles is zwart, grijs en wit. De bezoekers zorgen voor kleur.

Opvallend detail De Belg Michel François maakte speciaal voor het gebouw een videokunstwerk. De film van traag bewegende bolletjes wordt 's avonds geprojecteerd op drie grote raampartijen. Daardoor lijkt het van buiten net alsof de jeugdherberg bomvol bolletjes zit.

Praktische informatie

- Boogaardeplein, Antwerpen.
- Er zijn kamers voor 2, 4 of 6 personen, steeds met een eigen badkamer. In totaal 162 bedden.
- Vanaf € 21 inclusief ontbijt en beddenlakens.
- Gratis wifi in lobby en bar.
- www.jeugdherbergen.be →



5

SUPERBUDE ST. PAULI Hamburg



Wat Na de eerste Superbude in de wijk St. George openden de Hamburgers nog een tweede vestiging in St. Pauli, een ooit vervallen buurt die nu weer helemaal hip is. Superbude II – gevestigd in een voormalige telefooncentrale – is een leuke mix van hostel en hotel. Met de unieke bedden van designer Rolf Heide maak je eenvoudig van één exemplaar, twee bedden. Op die manier zijn de meeste kamers variabel voor 2, 3 of 4 gasten.

Stijl Kruiwagens als zetels, muizenvallen als magazinehouder en kranten als behangpapier: dit hostel bukt van de slimme budgetoplossingen. Maar de interieurontwerpers van het Duitse bureau Dreimata schuwden ook 'echt' design niet. De lampen zijn van de gerenommeerde ontwerper Konstantin Gricic.

Ook de authentieke industriële architectuur is nog altijd present. Het is een beschermd gebouw en de trappenhall werd volledig gerestaureerd. Scheepstouw is een terugkomend thema: een referentie naar de ligging van de Hanzestad.

Opvallend detail In de 6-persoons Rockstar Suite slaap je onder een opklapbaar podium. In de kamer is bovendien alles aanwezig voor een knallend optreden: Bose-speakers met surroundsound, een beamer en een grote koelkast vol drank.

Praktische informatie

- Kamers voor 2, 4 of 6 personen. Steeds met een eigen badkamer. In totaal 270 bedden.
- Vanaf € 16.
- Gratis wifi.
- www.superbude.com





6

JUGENDHERBERGE SANKT ALBAN Basel

Wat Aan een riviertje, middenin het groen en toch vlakbij het historische stadscentrum en de Rijn. De locatie van deze jeugdherberg is alvast uniek. Tot 1979 was dit een zijdefabriek. Later werd het een jeugdherberg, maar die was hoognodig toe aan een opknapbeurt én een uitbreiding. Het Zwitserse architectenbureau Buchner Bründler ontfermde zich over het project. Een soort schil van eikenhouten lamellen verbindt het oude gebouw met de moderne nieuwbouw.

Stijl Uitgepuurd, sober en sereen. De kamers zijn ontdaan van alle decoratie. Zo krijgt het groene uitzicht alle aandacht. In het oorspronkelijke gebouw legde Buchner Bründler de originele gewelven en kolommen bloot om de oude industriële sfeer terug te brengen. Wanden in gelakte multiplexplaten zorgen voor warmte. Ook in het nieuwbouwgedeelte overheersen eenvoudige materialen zoals beton, eikenhout, staal en glas. De inrichting is sober en zorgvuldig uitgebalanceerd. In de lobby zien we leren poefs, houten fauteuils en een zwenkbare muurlamp van Jean Prouvé. De eetzaal heeft met zijn witgeschilde bakstenen gewelven kloosterallures. De lange houten tafels – met Arne Jacobsenstoeltjes – versterken die sfeer.



Opvallend detail Om het hostel binnen te gaan, moet je een brug over. Dit houten ontwerp van Buchner Bründler loopt verder als wandelplankier rondom het gebouw langs het riviertje dat een eindje verder uitmondt in de Rijn.

Praktische informatie

- Kamers voor 1 tot 6 personen, variërend van eigen wastafel tot eigen douche en wc. In totaal 234 bedden.
- Vanaf € 38, inclusief ontbijt en beddenlakens.
- Gratis wifi + gratis ticket voor het openbaar vervoer in Basel.
- www.youthhostel.ch ☺